

ROTARY CLUB JABBEKE
vergadering nr. 1024 – dinsdag 12 juli 2016
het Oosthof – Snellegem

ROTARY SERVING HUMANITY (2016-2017)

Fratres Carissimi

Protocolchef Bart opent de vergadering met een goeie slag op de bel. Voorzitter Carl is verontschuldigd, Jo neemt de hooners van voorzitterschap waar.

bezoekers : geen

compensaties : geen

verjaardagen :

- Vandaag is André Devisch jarig. Hij heeft de leeftijd van soisanteneuf bereikt, maar is dat met Annie aan het vieren. Proficiat.
- Marc Soenen is overmorgen jarig, en biedt de poes-kafee aan op het terras. Dank je wel Marc. Van hartelijks bedankt, en van hartelijks geproficiateerd.
- Eind van deze week is onze voorzitter Carl ook jarig. Hij is dat nu al aan het vieren met Sabine.

•

Menu

- aperitief Marc Soenen wegens zijn verjaardag
- grijze garnalen, gemarineerde tomatensalade en buffelmozarellamousse
- mosselen in witte wijn met frieten en mayonnaise
- koffie/thee
- poes-kafee aangeboden door Marc Soenen wegens zijn bompa-schap. Hij is vorige week opa geworden van een babietje Julot genaamd.



Agenda

**Vanaf volgende week (en dit 4 weken na elkaar) zijn onze dames/partners/kinderen welkom op de vergaderingen.
Wil dit ook zo aanduiden op de site bij inschrijving.**

19/07/2016	't Oosthof	Gewone vergadering + partners en kinderen
26/07/2016	't Oosthof	BBQ in het Oosthof + partners en kinderen
02/08/2016	De Haan – Hotel Bellevue	Belle Epoque wandeling met gids + partners en kinderen
09/08/2016	Loppem + Oosthof	Bezoek aan kasteel van Loppem met aansluitend maaltijd in het Oosthof + partners en kinderen
16/08/2016	't Oosthof	Gewone vergadering + partners en kinderen
23/08/2016	't Oosthof	Gewone vergadering
30/08/2016	Hotel Van Der Valk – Oostkamp	Vergadering met RC Brugge-Zuid – spreker sportjournalist Peter Vandenbempt
06/09/2016	Phare De Vie Canadasquare – St Andries	Verslag Rotary HEP vakantie in Taiwan – Hannah Surmont

Woord van voorzitter ad interim Jo

Jo brengt hulde aan oud-voorzitter en stichtend lid Jan die vorige week is overleden. Jan heeft op karakter zijn laatste strijd gestreden, en verloren. Zonder klagen, zonder zagen. Jan zat nog vol plannen, zijn geest is helder gebleven tot de laatste minuut van zijn leven. Jan wilde blijven. Jan wilde leven. Jan wilde blijven leven. Jan wilde zijn rotary blijven beleven. Hij was een rotariër in hart en nieren, en zal altijd voor rotaryclub Jabbeke een bijzondere betekenis hebben.

Met een beklievende minuut stilte herdenken wij onze oud-voorzitter Jan.

Heel de zomer zal er een herdenkingstafeltje voor Jan op de vergaderingen aanwezig zijn. Daarop zal een boek liggen waarin elkeen die dat wil iets persoonlijks kan schrijven. Dit boek met de notities zal op een passend moment aan Bernadette overhandigd worden. Een dergelijke verzameling met persoonlijke herinneringen van Jans rotaryclub kunnen voor Bernadette en de kinderen een bron van troost zijn. Denk er zeker over na. Schrijf er iets in. Je hebt nog tijd tot eind augustus.

De afscheidsplichtigheid gaat nu donderdag door in de Schipperskapel in Brugge. Behalve de naaste familie zijn enkel de rotaryleden met hun partners uitgenodigd. Jo vraagt met aandrang dat iedereen die ook maar enigszins in de mogelijkheid is om aanwezig te zijn op dit afscheid, daar ook zou zijn. Namens de rotaryclub komt er vrijdag a.s. in de Krant van West-Vlaanderen een rouwadvertentie. Dit weekeinde zal hetzelfde verschijnen in de kranten van de Standaard-groep. Op de afscheidsplichtigheid zal Luc Devleminck, in nauw overleg met Bernadette en de kinderen, namens onze club het woord nemen.

Luc Devleminck heeft na zijn bezoek aan de rouwkamer waar Jan ligt opgebaard een gedicht geschreven. Hij wil dit met ons delen en stond erop dat dit in het verslag zou opgenomen worden.

ON-AF-SCHEIDELIJK

*Waardig berustend sereen opgespeld in-gekleed met lege hoed
Ingetogen lachtend zonder blozen voorgoed
Koud en roerloos nimmer nog één sentiment te delen
Berustend stem noch zucht ooit nog te beleven
Zwijgzaam kostbare herinneringen worden nu geboren
Van pure stoffelijkheid aards gedoemd tot uitdoven
De wereld uitwuiwend op naar de gene zijde
Jouw uittocht eenlaatste sprint
Eén aan de meet van kosmisch licht*

*Jan, groots was je in de volheid van het Menszijn
Jan, in ons verankerd, levend blijf je de ware Rotary-vriend!*

Dank, dank, dank, verdrietig met dorstige harten, onmetelijk ervan in,

Vaarwel

Luc – 12 VII 2016

Terwijl deze prachtige poëzie nog nagalmt, heft de voltallige vergadering het glas op Jan. Op hetgeen hij voor onze club betekend heeft gedurende meer dan twintig jaar. Op de talloze prachtige momenten die hij ons geschonken heeft.

Paul SURMONT,
notarius.